

TIN QUỐC TẾ ĐÓ ĐÂY

Nga Phủ Quyết Gia Hạn Hành Lang Nhân Đạo Viện Trợ Cho Syria



(Ảnh: Một người dân sống sót sau vụ động đất ở Aleppo, Syria, ngày 8/2/2023.)

Hôm 11/7/2023, tại trụ sở của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, các cuộc đàm phán để gia hạn duy trì hành lang viện trợ nhân đạo cho Syria từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ không đạt được kết quả nào. Nga đã phủ quyết việc gia hạn thêm 9 tháng đối với hành lang nhân đạo chủ chốt, viện trợ hàng tháng cho người Syria ở vùng xung đột Idlib.

Cơ chế hành lang nhân đạo được lập ra vào năm 2014 cho phép Liên Hiệp Quốc viện trợ nhân đạo cho người dân tại các vùng nổi loạn ở phía Tây-Bắc Syria mà không cần sự cho phép của chính phủ Syria.

Ban đầu, có 4 hành lang được lập ra, nhưng bị Nga gây áp lực từ nhiều năm, hiện chỉ duy nhất hành lang Bab al-Hawa còn hoạt động. 85% viện trợ nhân đạo được gửi tới Syria đi qua con đường này. Tuy nhiên Nghị

quyết mà Liên Hiệp Quốc cho phép mở hành lang này chỉ có hiệu lực 6 tháng và phải đàm phán để gia hạn sau đó.

Thông tin viên Carrie Nooten của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích từ New York:

“Đây là tập mới nhất trong vở kịch dài nhiều hồi vô liêm sỉ, khiến Liên Hiệp Quốc phải pháp phòng hồi hộp 6 tháng một lần và ai cũng tự hỏi liệu Nga có dám phủ quyết về việc gia hạn hành lang trợ giúp nhân đạo hay không. Thụy Sĩ và Ba Tây, hai nước đưa ra Dự thảo Nghị quyết này đề xuất gia hạn thêm 9 tháng. Đây là một sự nhượng bộ để xoa dịu Mạc Tư Khoa bởi vì các cơ quan nhân đạo của Liên Hiệp Quốc kêu gọi kéo dài thêm 12 tháng.

Nhu cầu hỗ trợ nhân đạo cho Syria hiện càng cấp thiết hơn kể từ các vụ động đất xảy ra hồi tháng Hai. Đằng sau hậu trường, các nhà ngoại giao tiết lộ rằng, ngay cả chế độ của Bachar Al-Asad cũng không phản đối Nghị quyết. Trên hết, việc gia hạn này cho phép không cần phải đàm phán lại vào mùa Đông này, khi tình hình của những người tị nạn Syria càng bấp bênh hơn. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản Nga đưa ra quyền phủ quyết, làm gián đoạn hành lang viện trợ nhân đạo và buộc phải nối lại các đàm phán ngoại giao.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thất vọng về việc Hội Đồng Bảo An đã thất bại. 14 nước thành viên khác của Hội Đồng cũng có cùng quan điểm này”.

Liên Hiệp Quốc cho biết, 4 triệu người tại phía Tây-Bắc Syria, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, cần được viện trợ để có thể tồn tại sau nhiều năm sống trong cảnh xung đột, khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh. Các vụ động đất càng làm cho tình trạng đói nghèo thêm nghiêm trọng.

Vụ Thảm Sát Đẫm Máu ở Ba Lan: Môi Bất Đồng Chính Với Ukraine



(Hình: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskiy (phải) và nguyên thủ Ba Lan Andrzej Duda tại nhà thờ ở vùng Lutsk, Ukraine, ngày 9/7/2023.)

Ngày 11/7/2023, tại vùng Volhynie, chính quyền Ba Lan tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 80 vụ thảm sát 100.000 người, nạn nhân của những kẻ theo dân tộc chủ nghĩa thuộc Quân đội kháng chiến Ukraine (UPA) trong Đệ nhị Thế chiến. Thảm kịch lịch sử diễn ra từ 1943 đến 1945 khi Ba Lan bị Đức Quốc Xã chiếm đóng, là một trong những điểm bất đồng lớn giữa Warsaw và Kyiv trước khi chiến tranh Ukraine nổ ra.

Từ Warsaw, thông tin viên RFI Martin Chabal của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình về “ngày quốc gia tưởng nhớ các nạn nhân của nạn diệt chủng Volhynie”, ngày 11/7 tại Ba Lan:

“Trước cây thánh giá lớn ở Warsaw, có rất nhiều cảm xúc, gợi lại cuộc thảm sát khiến 100.000 người Ba Lan thiệt mạng ở vùng Volhynie. Đó là những sự kiện đánh dấu cuộc đời của bà Karolina Romanowska-Adamiec.

Bà nói: “18 người trong gia đình tôi đã thiệt mạng trong các cuộc thảm sát đó, nhưng ông tôi đã sống sót, và đó là lý do vì sao tôi có mặt ở đây”.

Cô Paulina Kalinovska đến đây để yêu cầu Ukraine có hành động tương tự như Ba Lan, tức là thừa nhận rằng các vụ thảm sát đó là một cuộc diệt chủng. Cô Paulina cho rằng “cần phải gọi tên những sự kiện theo bản chất của nó. Đó là một cuộc diệt chủng. Vụ thảm sát không xảy ra trong một cuộc chiến tranh hay cuộc xung đột mà đó chỉ là đơn giản là cuộc diệt chủng”.

Một vài tấm băng rôn đã được giăng lên trong lễ tưởng niệm yêu cầu các đại diện Ukraine cho phép những nạn nhân có phần mộ ở Ukraine. Về phần mình, bà Karolina hy vọng rằng Ba Lan và Ukraine có thể hòa giải. Bà khẳng định: “Điều quan trọng nhất là phải đối thoại, phải tranh luận. Phía Ukraine không có nhiều hiểu biết về chủ đề này. Giờ đây, tôi hy vọng rằng Ukraine sẽ được giải phóng và chúng tôi có thể bắt đầu xây dựng lại mối quan hệ giữa hai nước”.

Bà Karolina đã lập ra một hiệp hội về chủ đề này, để người Ba Lan và Ukraine gặp nhau, thảo luận về lịch sử của hai nước”.

Theo thông tấn xã AFP, về ngày lễ tưởng niệm này, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawieck cho rằng “khi các hài cốt của các nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy thì Ba Lan và Ukraine sẽ không thể hòa giải được”.

Tại Lutsk ở miền Tây Ukraine, từng thuộc về Ba Lan, ngày 9/7, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã gặp đồng cấp Ukraine, Volodymyr Zelensky, cả hai cùng tham dự một buổi lễ tại nhà thờ để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ thảm sát.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh chiến tranh Ukraine hiện nay, “mối quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine chưa bao giờ gần gũi đến vậy, đã đến lúc để hai nước cùng nỗ lực hàn gắn các vết thương trong quá khứ”.

Phương Tây Công Bố “Kế Hoạch Bảo Đảm An Ninh Lâu Dài Cho” Ukraine



(Hình: Tổng Thư ký khối NATO Jens Stoltenberg (P) đón Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tới dự thượng đỉnh tại Vilnius, Lithuania, ngày 12/7/2023.)

Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) không cam kết cụ thể về lịch trình kết nạp Ukraine nhưng để đưa ra “một tín hiệu mạnh” gửi tới Mạc Tư Khoa, phương Tây hôm nay 12/7/2023 công bố một “kế hoạch bảo đảm an ninh lâu dài” cho Ukraine. Trong khi đó, khối G7 và một số quốc gia khác cam kết hỗ trợ Ukraine “xây dựng lại một lực lượng quân đội đủ sức tự vệ và tránh mọi cuộc tấn công trong tương lai”.

Thông cáo chung của G7 nhấn mạnh, đây sẽ là một chương trình “đầu tư lâu dài”. Lãnh đạo 7 cường quốc công nghiệp thế giới (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Gia Nã Đại) có một cuộc họp với Tổng thống Ukraine và các bên chính thức công bố “kế hoạch hỗ trợ an ninh lâu dài” đó.

Trở lại với ngày họp đầu tiên tại Vilnius, Lithuania hôm qua, Tổng Thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg khẳng định “tương lai của Ukraine là ở trong NATO” nhưng khối này không đưa ra lịch trình

kết nạp. Tổng thống Ukraine đến dự thượng đỉnh đã thất vọng trước lập trường cứng rắn của NATO. Đặc phái viên Anastasia Becchio của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Vilnius tường trình:

“Những tuyên bố cứng rắn của Volodymyr Zelensky vào lúc mà các nước đồng minh đang đúc kết bản tuyên bố chung đã không thay đổi được gì. Tổng thống Ukraine không thuyết phục được các lãnh đạo NATO đồng ý về một bản tuyên bố chung cùng với một lịch trình cụ thể kết nạp Kyiv vào liên minh.

Chung cuộc, lập trường thận trọng nhất đã chiếm thế áp đảo. Đó là quan điểm của Mỹ và Đức, muốn tránh leo thang xung đột với Nga. Như vậy là Ukraine sẽ được mời gia nhập NATO khi các nước đồng minh chấp thuận và hội đủ các điều kiện. Nhưng bộ duy nhất là Ukraine sẽ đột ngột được một giai đoạn, tức là sẽ không phải trải qua giai đoạn thực hiện các nghĩa vụ chính trị, kinh tế và quân sự được ấn định trong kế hoạch hành động để gia nhập tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương. Trong khi chờ đợi Kyiv và NATO sẽ đẩy mạnh thêm quan hệ nhằm chuẩn bị cho các cuộc thương lượng trong tương lai trong khuôn khổ Hội đồng NATO - Ukraine. Và Hội đồng có cuộc họp đầu tiên vào hôm nay. Đây cũng sẽ là cơ hội để các bên bàn thảo trở lại về những biện pháp bảo đảm an ninh, hỗ trợ quân sự, tài chính, về vật chất cho một quốc gia đang phải đối mặt với chiến tranh.

Khôi G7 cam kết tiếp tục yểm trợ Ukraine đặc biệt là giúp quốc gia này nâng cao khả năng phòng không, Pháo binh, tình báo, huấn luyện. Một số quốc gia khác sẽ tham gia vào sáng kiến này, trong đó có Ba Lan và Lỗ Ma Ni cũng như một số quốc gia trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương như Úc Đại Lợi, Nam Hàn hay Nhật Bản”.

NATO Do Dự Kết Nạp Ukraine, Làm Người Dân Kyiv Lo Lắng



(Hình: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky phát biểu tại thượng đỉnh NATO, Vilnius, thủ đô của Lithuania, ngày 11/7/2023.)

Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky gặp lãnh đạo các thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 12/7/2023, tại Vilnius, thủ đô của Lithuania, nhân thượng đỉnh của Liên Minh. Trước đó, ông Zelensky đã chỉ trích gay gắt NATO vì thiếu thiện chí đối với hồ sơ gia nhập của Ukraine.

Tại Kyiv, thái độ mập mờ của NATO khiến người Ukraine cảm thấy lo lắng bởi “sự do dự đó khiến hàng ngàn người Ukraine phải trả giá bằng sinh mạng trên chiến trường” chống lại sự xâm lược của Nga. Từ thủ đô Kyiv của Ukraine, thông tin viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

“Người dân Ukraine khó có thể chấp nhận thái độ không rõ ràng của NATO. Họ bị tấn công hàng ngày từ một năm rưỡi trong cuộc chiến chống lại Nga. Từ năm 2014 và từ đầu cuộc chiến đến nay, đã có một sự thay

đòi mạnh mẽ trong quan điểm của người dân Ukraine, với mong muốn thực sự gia nhập NATO.

Bởi vì người Ukraine cho rằng, trên chiến trường, Kyiv đã là một phần của Liên Minh. Bởi vì họ thấy rằng, theo một cách nào đó, Ukraine là bức tường thành cuối cùng giữa Liên Hiệp Âu Châu và Nga. Và hôm nay, họ có cảm giác đó là thỏa thuận Budapest thứ hai, nghĩa là Ukraine nhận được những lời hứa hẹn mơ hồ về an ninh, bắt chấp những thiệt hại mà họ phải hứng chịu.

(Trong cuộc chiến với Nga), Ukraine đã trải qua những sự kiện tàn khốc như cuộc thảm sát ở Bucha, Iziurm, Mykolaiv... cùng với mối đe dọa thường trực về thảm họa nguyên tử.

Các khu vực phía Đông, vốn là những khu vực được công nghiệp hóa thì nay thành đồng đổ nát, bom mìn rải khắp nơi và không có thể sinh sống được nữa do các trận đánh diễn ra tại đây. Và sau đó, khi nhìn vào quy mô mức độ phá hủy, người dân Ukraine đã phải trả xương máu, với ít nhất 9000 thường dân thiệt mạng kể từ năm 2022.

Mỗi gia đình đều bị ảnh hưởng vì hàng chục ngàn lính Ukraine đang ở trên chiến tuyến và phải trả giá bằng mạng sống của họ. Cuộc chiến này không cân xứng khi xét đến quy mô giữa quân đội Nga và Ukraine, mặc dù Ukraine có được sự trợ giúp mạnh mẽ từ phương Tây và NATO.

Đối với người dân Ukraine, khi nào chưa có được bảo đảm gia nhập với một lịch trình rõ ràng thì cho dù Liên Minh Bắc Đại Tây Dương có ủng hộ, nhưng lại vẫn do dự, thì cái giá của sự do dự, không quyết định này, đó là chính là sinh mạng của nhiều người dân Ukraine”.

Bắc Kinh Mạnh Mẽ Phản Đối NATO Xem Trung Quốc Là Một “Thách Thức” An Ninh



(Hình: Thủ tướng Úc Đại Lợi Anthony Albanese (trái), Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa) và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida dự thượng đỉnh NATO tại Vilnius, Lithuania, ngày 12/7/2023.)

Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) “cố tình bóp méo quan điểm và chính sách của Trung Quốc”. Bắc Kinh cảnh báo NATO trước mọi ý đồ mở rộng hoạt động sang Á Châu-Thái Bình Dương. Hôm 11/7/2023 Bắc Kinh đã bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc của NATO cho rằng Trung Quốc đang thách thức những “lợi ích, an ninh và giá trị” của Liên Minh.

Trong ngày họp đầu tiên tại Vilnius, NATO ra thông cáo với lời lẽ cứng rắn nhắm vào Trung Quốc khi cho rằng “tham vọng và chính sách hù dọa” của Bắc Kinh là một thách thức. “Cộng hòa Nhân Dân Trung Quốc sử dụng hàng loạt các công cụ chính trị, kinh tế và quân sự để tăng cường hiện diện trên toàn cầu, phô trương sức mạnh đồng thời vẫn che giấu chiến lược và những ý đồ cũng như tăng cường khả năng quân sự (...). Những chiến dịch không thân thiện của Trung Quốc, lời lẽ hung hăng và chiến

dịch thông tin sai lệch” nhắm vào các thành viên NATO làm “phương hại đến an ninh” của Liên minh.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuy không xem Trung Quốc là một “đối thủ” của liên minh quân sự, song theo ông, việc Trung Quốc từ chối lên án Nga xâm chiếm Ukraine và những hành vi hù dọa Đài Loan hay tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc, cho thấy quốc gia này “thách thức trật tự thế giới”.

Lập tức đại diện của Trung Quốc bên cạnh Liên Hiệp Âu Châu ra thông cáo đáp trả. Theo thông tấn xã Reuters, Bắc Kinh đánh giá thông cáo của NATO liên quan đến Trung Quốc “cố tình bóp méo quan điểm và chính sách” của nước này, NATO thậm chí đã tìm cách “bôi nhọ” Bắc Kinh. Do vậy, Trung Quốc “mạnh mẽ bác bỏ cũng như phản đối” hành vi đó. Ngoài ra, Trung Quốc cực lực “chống đối việc NATO mở rộng hoạt động tại Á Châu-Thái Bình Dương” và sẽ “đáp trả đích đáng mọi hành vi đe dọa quyền và quyền lợi chính đáng” của Bắc Kinh.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hoan nghênh việc NATO và Tokyo đồng thuận về một chương trình đối tác mới. Thỏa thuận được thông qua hôm nay. Hai bên đồng ý mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực, như an ninh mạng. Cùng ngày, Thủ tướng Nhật và Tổng thống Nam Hàn họp song phương bên lề thượng đỉnh NATO. Những hoạt động ngoại giao nói trên càng khiến Bắc Kinh phẫn nộ. Tại thượng đỉnh Vilnius, Tổng thống Nam Hàn cam kết đẩy mạnh hợp tác “chia sẻ thông tin quân sự với NATO” đồng thời Hán Thành hứa giúp Ukraine tăng cường khả năng đối phó với chiến tranh.

Nhật Bản, Nam Hàn cùng với Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan là bốn quốc gia đại diện cho Á Châu-Thái Bình Dương được mời dự thượng đỉnh NATO tại Vilnius 2023.

Trung Quốc Phóng Thành Công Hỏa Tiễn Mê-Tan Lỏng Đầu Tiên Trên Thế Giới



(Hình: Hỏa tiễn Zhuque-2 (Chu Tước 2))

Thông tấn xã Reuters đưa tin cho hay hôm 12/7/2023, một công ty tư nhân của Trung Quốc phóng lên quỹ đạo hỏa tiễn nhiên liệu oxy và mê-tan lỏng đầu tiên trên thế giới, vượt qua các đối thủ Mỹ trong cuộc đua kỹ thuật mới để phóng phi thuyền vào không gian trong tương lai.

Truyền thông nhà nước đưa tin, hỏa tiễn mang Zhuque-2 (Chu Tước 2) đã được phóng đi lúc 9 giờ sáng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tử Tuyền (Jiuquan) ở Tây-Bắc Trung Quốc và hoàn thành chuyến bay theo đúng kế hoạch.

Đây là nỗ lực thứ hai của công ty LandSpace có trụ sở tại Bắc Kinh, một trong những công ty đầu tiên trong lĩnh vực phóng hỏa tiễn thương mại của Trung Quốc. Lần phóng thử nghiệm hỏa tiễn Zhuque-2 đầu tiên vào tháng 12 đã thất bại.

Vụ phóng hôm 12/7 đã đưa Trung Quốc vượt qua các đối thủ Hoa Kỳ, bao gồm SpaceX của ông Elon Musk và Blue Origin của ông Jeff Bezos, trong

cuộc đua phóng các hỏa tiễn bằng nhiên liệu mê-tan lỏng, được coi là ít gây ô nhiễm hơn, an toàn hơn, rẻ hơn và là động cơ đẩy phù hợp trong hỏa tiễn có thể tái sử dụng.

LandSpace cũng trở thành công ty tư nhân thứ hai của Trung Quốc phóng hỏa tiễn nhiên liệu lỏng.

Vào tháng 4, Công ty Tianbing Technology của Bắc Kinh đã phóng thành công một hỏa tiễn dầu hỏa-oxy, tiến thêm một bước tới việc phát triển các hỏa tiễn có thể tái nạp nhiên liệu và tái sử dụng.

Các công ty không gian thương mại Trung Quốc đã đổ xô vào lĩnh vực này kể từ năm 2014, khi chính phủ cho phép tư nhân đầu tư vào ngành này. LandSpace là một trong những công ty tham gia sớm nhất và được tài trợ nhiều nhất.

Mỹ Kêu Gọi Trung Quốc Ngừng Quay Rôi Tàu Thuyền ở Biển Đông



(Hình: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller.)

Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc “chấm dứt hành vi quấy rối thường xuyên” đối với các tàu thuyền của các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với phán quyết trọng tài năm 2016, mà Trung Quốc hôm 12/7/2023 cho biết họ không công nhận, theo thông tấn xã Reuters.

Phán quyết do Tòa án Trọng tài Thường trực ở The Hague đưa ra 7 năm trước kết luận rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi hàng hóa vận chuyển bằng đường biển trị giá khoảng 3 ngàn tỉ Mỹ kim lưu thông mỗi năm, là vô căn cứ.

Trong một tuyên bố hôm 11/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller nói rằng phán quyết đó là cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với Phi Luật Tân và Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh “tuân thủ các yêu sách hàng hải của mình theo luật pháp quốc tế”.

Ông cũng kêu gọi Bắc Kinh “chấm dứt hành vi cản trở quyền chủ quyền của các quốc gia trong việc thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên, đồng thời chấm dứt sự can thiệp của họ đối với quyền tự do hàng hải và hàng không của các quốc gia hoạt động hợp pháp trong khu vực”.

Nhưng Trung Quốc - nước có các hành động “hung hăng” ở Biển Đông là đối tượng của hàng trăm phản đối ngoại giao do Phi Luật Tân đệ trình - khẳng định nước này không chấp nhận bất kỳ yêu sách hay hành động nào dựa trên phán quyết đó.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ: “Với phán quyết của mình, tòa đã vi phạm nguyên tắc được sự đồng ý của nhà nước, vượt quá thẩm quyền xét xử sự việc và làm sai luật”.

Để đánh dấu ngày phán quyết của trọng tài tròn 7 năm - đã nhận được sự ủng hộ của các quốc gia như Nhật Bản, Vương quốc Anh và Úc Đại Lợi - Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân hôm 12/7 đã ra mắt một trang web chuyên

tải những “thông tin chính thức” về chiến thắng pháp lý của Manila trước Bắc Kinh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân Theresa Lazaro phát biểu tại một diễn đàn về Biển Đông: “Chúng tôi kiên quyết bác bỏ những nỗ lực cố tình làm giảm hoặc làm suy yếu hiệu lực pháp lý dứt khoát của Phán quyết trong luật pháp quốc tế”. Bà nói thêm: “Đã được đưa ra cuối cùng, phán quyết đó không còn có thể tranh cãi và không thể thỏa hiệp”.