

Vụ Cướp
Tiệm Vàng
Tại Khu Chợ
Ban Mê Thuột Tháng 5/1974



Cuối tháng 5 năm 1974, tôi nhận được thư từ Saigon, báo tin là ba tôi sẽ được giải phẫu bao tử tại Bệnh Viện Cơ Đốc, Saigon. Tôi xin phép Trung Tá Trần Quang Vĩnh, Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh Đắk Lắk (BMT) để về thăm nhà trong dịp này. Ông Vĩnh cho phép tôi đi 5 ngày. Tôi đi Saigon một mình không đem theo vợ con. Sau khi ở Saigon 5 ngày, tôi đi máy bay Air Việt Nam về lại Ban Mê Thuột một ngày cuối tháng 5 năm 1974. Anh tài xế của tôi, Trung Sĩ Đinh Viết Quý mang xe Jeep ra đón tôi tại phi trường Phụng Dực. Trên đường về lại Thị Xã Ban Mê Thuột, Tr/S Quý cho tôi biết một vụ cướp tại tiệm vàng **Kim Thành** nằm trên đường Ama Trang Long, khu chợ Ban Mê Thuột mới xảy ra vài ngày trước và mình đã bắt được tên cướp. Về đến nhà lúc hơn 5 giờ chiều, trong khu villa của ông Tôn Thất Hối, trên đường Lê Lợi, đối diện với sân vận động Ban Mê Thuột, tôi vội vàng đi vào nhà để gặp vợ con sau đó chạy ngay lên nhà của Trung Tá Vĩnh, Chỉ Huy Trưởng. Nhà Trung Tá Vĩnh và nhà tôi cùng ở trong khuôn viên của Villa này. Tôi muốn gặp Trung Tá Vĩnh ngay vì, với chức vụ Phụ Tá Hành Quân mà tôi lại không có mặt khi một vụ cướp xảy ra, tôi thật cảm thấy áy náy và có cảm tưởng như đã không chu toàn trách nhiệm của mình.

Vừa gặp tôi Trung Tá Vĩnh cười to và nói với tôi, “ông có người tài xế giỏi quá, không có nó thì Cảnh Sát của mình đã bị ê mặt”. Tôi hỏi ông sự việc xảy ra như thế nào. Ông Vĩnh kể lại cho tôi, cách đó mấy ngày, lúc gần 7 giờ sáng ngày thứ hai, ông đang chuẩn bị mặc quần áo để đi sang Tòa Tỉnh Trưởng tham dự lễ chào cờ hàng tuần thì Thiếu Úy Nguyễn Thái Hoàn, Sĩ Quan trực của Trung Tâm Hành Quân Cảnh Lực chạy từ TTHQCL lên báo cho ông biết, Cuộc CSQG Thị Xã Ban Mê Thuột gọi máy FM5 cho biết tiệm vàng nằm trên đường Ama Trang Long, thuộc khu chợ Ban Mê Thuột đang bị một tên cướp khống chế. Trung Tá Vĩnh vội vàng gọi máy cho Đại Đội Cảnh Sát Dã Chiến nằm trên đường Tự Do, phía sau Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Tỉnh và chỉ thị Trung Úy Đinh Văn Lại, Xử Lý Thường vụ Đại Đội Trưởng đem toàn bộ Ban Chỉ Huy CSQG và Trung Đội CSQG Hậu Cứu sang ngay Bộ Chỉ Huy Ty Cựu, trên đường Lê Lợi để nhận lệnh. Tr/T Vĩnh cũng ra lệnh cho Trung Úy Vũ Duy Thủy, Trưởng Cuộc CSQG Thị Xã đem tất cả nhân viên của Cuộc ra để bao vây toàn khu chợ Ban Mê Thuột không cho dân chúng đi vô khu này. Khu chợ Ban Mê Thuột là khu nằm trong block các đường Ama Trang Long, Y Jut, Hai Bà Trưng và Nguyễn Thái Học. Tên cướp lúc đó vẫn ở

trên lầu của tiệm vàng, nơi mà gia chủ tiệm vàng dùng làm phòng gia đình, phòng ngủ cho cả nhà còn tiệm vàng thì nằm ở tầng trệt.

Tóm tắt sự việc như sau: lúc hơn 6 giờ sáng, trong lúc tiệm vàng **Kim Thành** còn đóng cửa và cả nhà chủ tiệm còn ở trên lầu, cô người làm mở cửa sau ra đổ rác thì tên cướp ập vô cửa sau. Tên này mặc quần áo lính Sư Đoàn 23 mang lon Trung Sĩ. Tên cướp nói cô người làm không được la, đứng im tại chỗ. Cô này sợ quá, đứng im trong khu bếp trong lúc tên cướp gài cửa sau lại nhưng không khóa được vì bên trong không có khóa. Hình như tên cướp đã điều nghiên bên trong tiệm vàng từ trước. Hắn vội vàng chạy thẳng lên cầu thang để lên lầu, nhưng có thể vì quá vội vàng nên đã quên là cô người làm còn đang đứng ở dưới bếp, gần cửa sau. Ngay khi tên cướp vừa chạy lên hết cầu thang, cô người làm liền lén ngay ra ngoài cửa sau nhà và chạy thẳng đến trụ sở Cuộc CSQG Lạc Giao chỉ cách xa tiệm vàng có một block đường. Cô người làm báo cho người Cảnh Sát là có người lén vô tiệm vàng qua cửa sau. Cô ta không biết đó là một vụ cướp nên chỉ báo cho viên Cảnh Sát như thế. Lúc đó tại cổng của Cuộc Cảnh Sát có hai người đứng gác. Viên Cảnh Sát nói với người kia là đi vô trong báo cho ông Trưởng Cuộc biết. Ngay sau đó, viên Cảnh Sát chỉ đeo một khẩu súng rouleau, đi bộ theo cô người làm đến tiệm vàng và đi vô bằng cửa sau chỉ khép hờ chứ không khóa.

Người Cảnh Sát đi cầu thang lên lầu. Khi vừa lên đến trên lầu, tên cướp nhanh chóng cầm trái lựu đạn (đã tháo chốt) tiến sát đến viên Cảnh Sát và y tước khẩu rouleau của người này. Sau khi tịch thu khẩu súng, y móc trái lựu đạn vô lưng

quần viên Cảnh Sát và nói đứng im nhưng tay vẫn giữ chặt trái lựu đạn. Trong lúc này thì trên tay kia của tên cướp đã cầm một cái túi bao cát và bên trong đã chứa đầy vàng, vòng, nữ trang mà có lẽ hắn đã bắt người chủ tiệm hốt trong tủ sắt để đưa cho hắn. Tên cướp nói viên Cảnh sát dùng cái máy FM1 đang đeo trong bao trên thắt lưng để gọi Cảnh Sát. Viên Cảnh Sát gọi về Cuộc CSQG Lạc Giao (Cuộc Thị Xã). Khi Tổng Đài Cảnh Sát của Cuộc Lạc Giao trả lời, tên cướp nói y muốn nói chuyện với người Chỉ Huy Cảnh Sát.

Trưởng Cuộc CSQG Lạc Giao lúc đó là Trung Úy Vũ Duy Thủy. Ông Thủy không nói chuyện với tên cướp qua máy FM. Ông gọi máy báo sự việc cho Trung Tâm Hành Quân Cảnh Lực. Trung Tá CHT Trần Quang Vĩnh lúc đó (hơn 7 giờ sáng) còn ở nhà trong Trụ Sở Ty Cũ, số 2 đường Lê Lợi, Ban Mê Thuật và chỉ cách nơi đang bị cướp có nửa cây số là tối đa. Sau khi nghe Thiếu Úy Hoàn báo cáo sự việc, Trung Tá Vĩnh ra lệnh cho toàn bộ Cảnh Sát Dã Chiến tại Ban Chỉ Huy Đại Đội mang vũ trang đến hiện trường trên đường Ama Trang Long.

Trung Úy Đinh Văn Lại, khi đó đang XLTV Đại Đội Trưởng mang toàn thể Ban Chỉ Huy và Trung Đội Hậu Cứu đến nơi. Trung Tá Vĩnh cũng chỉ thị cho Phòng Tư Pháp, Ban Tuần Lưu của Phòng Hành Quân và tất cả nhân viên của nhóm Hoạt Vụ của F Đặc Biệt đến hiện trường.

Nghe nói thì tưởng lâu nhưng thực tế, mọi đơn vị được điều động đến hiện trường cướp rất nhanh vì sáng ngày hôm đó là sáng thứ hai, các đơn vị đang tập họp tại nơi làm việc để chuẩn bị đi đến sân Tòa Hành Chánh Tỉnh BMT, trên đường Thống Nhất để dự Lễ Chào Cờ hàng tuần tại đây.

Khi đến trước cửa tiệm vàng, Trung Tá Vĩnh đi vô tiệm vàng Kim Môn, nằm trên cùng con đường Ama Trang Long, đối diện với tiệm vàng đang bị cướp sau khi đã ra lệnh cho tất cả CSDC tỏa ra để bao vây toàn bộ 4 con đường Ama Trang Long, Y Jut, Hai Bà Trưng và Nguyễn Thái Học để yểm trợ cho những nhân viên Cảnh Sát Sắc Phục của Cuộc Lạc Giao.

Ngay khi Trung Tá Vĩnh lên máy FM5 nói chuyện với tên cướp, Ông yêu cầu hấn thả hết con tin ra, đi ra cửa trước của tiệm vàng và không cầm vũ khí. Khi ra đến bên ngoài phải đầu hàng thì sẽ được hình phạt nhẹ. Tên cướp nói hấn không chịu đầu hàng. Hấn ta yêu cầu Trung Tá Vĩnh dùng điện thoại để gọi cho tiệm vàng đang bị cướp. Trung Tá Vĩnh dùng điện thoại của tiệm vàng Kim Môn để nói chuyện với tên cướp. Tên cướp nói cho Trung Tá Vĩnh biết, hấn hiện có một trái lựu đạn đã rút chốt, nếu cho Cảnh Sát tấn công vô tiệm vàng, y sẽ cho nổ và cả nhà ông bà chủ tiệm vàng 5 người và y sẽ cùng chết, trong đó có cả viên Cảnh Sát của Cuộc Lạc Giao mà y đang giữ ở trong đó. Tên cướp yêu cầu Trung Tá Vĩnh cấp cho hấn một xe hơi dân sự và 3 con tin mặc thường phục, đem xe đến đậu trước tiệm vàng mà y đang cướp. Khi có xe, y sẽ đi ra và sẽ dùng chiếc xe hơi cùng với 3 con tin để đi ra khỏi nơi đó. Trung Tá Vĩnh trước đó đã chỉ thị cho Trung Úy Đình Văn Lại đi về Ban Tiếp Liệu của Đại Đội CSDC để đem ra 2 cây súng trường có gắn ống nhắm. Hai cây súng ga-răng có ống nhắm này đã được giao cho hai nhân viên CSDC có bằng thiện xạ là Triệu Khang Vinh và Trương Kiến Thức. Hai nhân viên này đã nằm trên sân thượng, trên lầu ba của tiệm vàng Kim Môn Rồng Vàng ngay bên cạnh Trung Tá Vĩnh. Trung Tá Vĩnh nói với họ chỉ được

bắn khi có lệnh của ông. Hai nhân viên Vinh và Thức nằm trên sân thượng và nhắm súng về phía cửa chính của tiệm vàng.

Trung Tá Vĩnh hỏi những nhân viên đang mặc civil có mặt tại hiện trường lúc đó là ai muốn xung phong lái xe và làm con tin cho tên cướp. Trung Sĩ Trần Văn Lưu và 2 người nữa thuộc toán Tình Báo Điều Tra Tư Pháp của Phòng Tư Pháp xin tình nguyện. Họ đã được trang bị sẵn mỗi người một khẩu roulette ngắn nòng 6 viên. Ngay sau đó 3 nhân viên này đã rời hiện trường về Trụ Sở Ty Cũ ngay phía sau tiệm vàng Kim Môn để lấy xe Jeep sơn màu trắng mà hàng ngày họ vẫn sử dụng và cả 3 cùng lên xe chạy đến tiệm vàng có cướp và đậu ngay trước cửa.

Cùng lúc với sự di chuyển của chiếc xe trắng của phòng Tư Pháp từ trụ sở Ty Cũ, Trung Sĩ Đình Viết Quý, tài xế của tôi đã lái chiếc xe Jeep của tôi đi ra đậu cạnh xe của Trung Tá Vĩnh lúc đó đang đậu trước tiệm vàng Kim Môn Rồng Vàng.

Trung Tá Vĩnh gọi điện thoại cho tên cướp và nói rằng đã có xe và các con tin đang đậu trước cửa. Một lúc sau, tên cướp mở cửa sắt của tiệm vàng, một tay hấn cầm cái bao cát có lẽ đựng đầy vàng và nữ trang, tay kia hấn nắm trái lựu đạn đang gài trên thắt lưng viên Cảnh Sát mà lúc trước đã đi vô tiệm vàng. Trung Tá Vĩnh không dám ra lệnh cho hai viên CSDC Vinh và Thức dùng súng có ống nhắm để bắn tên cướp vì sợ rằng, sau khi bị bắn, tên cướp sẽ buông tay đang giữ trái lựu đạn, nó sẽ phát nổ. Cả người Cảnh Sát cùng tên cướp cũng sẽ bị thương hoặc chết.

Đi đến cửa bên phía trường xa của xe Jeep, tên cướp đẩy người Cảnh Sát sắc

phục ra và hấn nhanh chóng leo lên xe, móc ngay trái lựu đạn vô thất lưng phía sau của Trung Sĩ Lưu, khi đó đang ngồi trên ghế của tài xế xe. Tên này có lẽ rất có kinh nghiệm đối với ngành CSQG. Hấn ra lệnh cho cả ba người trên xe lấy súng nhỏ ra đưa cho hấn và nhớ là đừng bắn hấn vì hấn đang cầm trái lựu đạn đã rút chốt. Nếu bắn hấn thì lựu đạn sẽ nổ liền. Trung Sĩ Lưu và hai người kia vội vàng móc ra ba cây rouleau ngấn nòng đưa cho tên cướp. Tên cướp rất thành thạo mở trái khế của máy khẩu súng và trút hết đạn cho rơi ra ngoài đất, bên ngoài chiếc xe. Sau đó hấn bỏ mấy cây rouleau vô trong cái hộc phía trước của xe rồi đóng nắp lại.

Tên cướp ra lệnh cho Trung Sĩ Lưu lái xe về hướng cây số 3 để đi ra khỏi thị xã Ban Mê Thuột. Khi xe của tên cướp di chuyển theo đường Tự Do để đi, cả một đoàn xe Cảnh Sát chạy theo sau. Đi đầu là xe Tuần Cảnh của Cuộc Lạc Giao với Trung Úy Thủy ngồi trên đó cùng 3 người Cảnh Sát của Cuộc. Kế tiếp là xe của Trung Tá Vĩnh mà ở phía sau có Tr/S Đình Viết Quý, viên tài xế của tôi, không biết đã leo lên ngồi trong xe của Trung Tá Vĩnh từ lúc nào. Và kế đến là xe của Chủ Sự Phòng Tư Pháp Lê Sỹ Dũng, cuối cùng là xe Jeep màu trắng của Trưởng G Hoạt Vụ Y Nghi.

Trung Sĩ Lưu nói với tên cướp là nếu muốn đi xa thì cần đổ thêm xăng. Mục đích của Tr/S Lưu là trong lúc đổ xăng có thể bất thành linh không chế được tên cướp. Xe đậu ở cây xăng Shell, chỗ cây số 3. Ngồi trên xe, tên cướp nói chủ cây xăng đi ra đổ xăng vô xe mà không cho Tr/S Lưu đi xuống xe làm công việc này.

Sau khi đổ xăng xong, tên cướp bắt Tr/S Lưu lái xe theo quốc lộ 21 đi về hướng Nha Trang. Với một khả năng đặc biệt và rất bình tĩnh, không biết bằng cách nào, Tr/S

Lưu trong khi lái xe đã làm cho xe bị nghẹt xăng và chết máy. Xe không chạy được và dừng lại trên quốc lộ, chỗ gần với Buôn Kô Tam, cách xa Thị Xã Ban Mê Thuột khoảng 13 cây số (Tại Buôn này, trước năm 1963, Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã bị VC mưu sát bằng súng tại đây).

Cả đoàn xe Cảnh Sát chạy phía sau xe chở tên cướp cũng đều dừng lại phía sau.

Tên cướp nói Tr/S Lưu dùng chiếc máy FM5 trên xe (xe này của Toán Tình Báo Điều Tra Tư Pháp nên có trang bị một máy FM5) gọi Trung Tá Vĩnh. Hấn yêu cầu đưa cho hấn một chiếc xe civil khác để thay thế chiếc xe đã bị hư. Trung Tá Vĩnh đi xuống xe của ông. Ông đi ngược lại, về phía chiếc xe Jeep trắng của Trưởng G Hoạt Vụ Y Nghi. Ông nói với Th/Úy Y Nghi cho ông sử dụng chiếc xe này. Ngay lúc đó, Tr/S Đình Viết Quý, khi đó vẫn mặc sắc phục CSDC đã nói với Trung Tá Vĩnh để cho Quý lái chiếc xe cho tên cướp. Trung Tá Vĩnh đồng ý, mặc dù lúc đó ông đã không để ý là Tr/S Quý còn mặc sắc phục CSDC. Tr/S Quý lái xe đến đậu phía sau chiếc xe của Tr/S Lưu. Tên cướp ra lệnh cho hai người ngồi phía sau xuống xe để chuyển qua xe kia. Hai người vừa xuống xe thì tên cướp cũng rời khỏi xe qua cửa bên phải. Rất nhanh, hấn móc trái lựu đạn vô phía sau lưng quần của một người. Tên cướp cùng với hai người đi về phía xe mới đến. Vừa mở cửa xe định leo lên, tên cướp nhìn thấy Tr/S Quý mặc sắc phục CSDC ngồi chỗ tài xế xe. Hấn quát to lên, bắt Tr/S Quý xuống xe, không được lái vì đang mặc sắc phục Cảnh Sát. Trong lúc đó tên cướp chưa lên xe và còn đang đứng cạnh cửa xe đã mở. Tr/S Quý đi vòng theo đầu xe và năn nỉ tên cướp. Quý nói: “Xin anh cho em lái xe vì em là tài xế xe này. Nếu em không lái, em sẽ bị đuổi, mất việc và vợ con em

sẽ bị đói”. Tên cướp vẫn hét lên và nói “không được”. Bất thình lình, Tr/S Quỳ dùng hai tay chụp lấy tay phải của tên cướp và ôm thật chặt. Tên cướp đang cầm quả lựu đạn đã rút chốt trong bàn tay này. Hắn cố giựt tay ra nhưng không được, có lẽ vì Tr/S Quỳ quá khỏe, ôm quá chặt và quá cứng. Hơn nữa tay kia của tên cướp vẫn còn đang nắm cái bao cát đựng đầy vàng, nữ trang mà hắn đã lấy được từ tiệm vàng. Tên cướp dùng cả hai đầu gối để lên gối Quỳ nhiều lần. Hắn cũng dùng cùi chỏ để thúc vô bụng Quỳ mấy cái. Quỳ vẫn ôm chặt cái nắm tay của tên cướp, không buông ra. Quỳ dùng hai khuỷu tay để chống đỡ lại mấy cú lên gối, thúc cùi chỏ của tên cướp. Hai người sau đó ngã xuống bãi cỏ cạnh xe và vẫn vật lộn liên tục trên bãi cỏ. Ngay lúc đó, Đại Úy Lê Sỹ Dũng, Chủ Sự Phòng Tư Pháp chạy đến. Ông nhìn Trung Tá Vĩnh có ý xin lệnh. Trung Tá Vĩnh ra lệnh bắn. Đại Úy Dũng móc ra khẩu súng roulette ngắn nòng. Ông lựa thế bắn vào bụng tên cướp một phát. Tên cướp nằm vật ra bãi cỏ. Ngay lập tức Trung Sĩ Quỳ đã dùng hai tay moi được trái lựu đạn từ tay phải của tên cướp ra và chạy đi xa năm bảy mét. Trung Tá Vĩnh ra lệnh còng tên cướp lại. Vì không thể tìm ngay được một cái chốt lựu đạn, Trung Tá Vĩnh nói Trung Sĩ Quỳ đi sâu vô trong lùm cây về phía rừng để ném quả lựu đạn. Một tiếng nổ long trời sau khi trái lựu đạn được ném đi.

Trong lúc Tr/S Quỳ vật lộn với tên cướp trên bãi cỏ, cái bao cát đựng đầy vàng bạc, nữ trang đã bị văng ra cỏ. Những nhân viên Cảnh Sát đã gom góp lại số vàng bạc, nữ trang, giầy chuyền. Số nữ trang, vàng bạc sau đó đã được trả lại cho chủ của tiệm vàng. Sau khi tổng kết, số vàng và nữ

trang vẫn còn đầy đủ nguyên vẹn, chỉ thất thoát có một sợi dây chuyền.

Tên cướp được đưa về điều trị vết thương tại Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa Ban Mê Thuột. Y là Trung Sĩ, tên là Thám, phục vụ tại Trung Tâm Huấn Luyện của Trung Đoàn 45, Sư Đoàn 23 Bộ Binh tại Ban Mê Thuột. Hắn khai là hắn đã theo dõi tiệm vàng này từ lâu. Hắn định cướp chuyền này xong là sẽ đào ngũ luôn.

Trung Tá Vĩnh hỏi Trung Sĩ Quỳ là tại sao lại mạo hiểm làm như vậy trong khi không phải nhiệm vụ của mình. Tr/S Quỳ nói, mặc dù đang được nghỉ vì Đại Úy Tuấn đang đi phép nhưng, vì danh dự của tất cả Cảnh Sát Ban Mê Thuột nên Tr/S Quỳ đã cố gắng tìm cách khống chế tên cướp. Nếu tên cướp thoát đi được cùng với tài vật cướp được, cả Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Ban Mê Thuột sẽ bị mất mặt vĩnh viễn.

Mấy ngày sau, ông chủ tiệm vàng lên văn phòng Trung Tá Vĩnh và trao tặng 200 ngàn tiền cảm ơn. Trung Tá Vĩnh tặng cho Trung Sĩ Quỳ 50 ngàn. Còn lại 150 ngàn ông trao tặng cho Toán TBĐTTP, Đại Úy Lê Sỹ Dũng, và Cuộc CSQG Lạc Giao.

Vì sự việc kể trên đã xảy ra chỉ ít ngày trước ngày Cảnh Lực 1 tháng 6, 1974, Thiếu Tướng Tư Lệnh CSQG đã chỉ thị cho BCH/CSQG Ban Mê Thuột cấp vé máy bay cho Trung Sĩ Đình Viết Quỳ về Saigon để tham dự ngày Cảnh Lực tại Bộ Tư Lệnh CSQG. Trung Sĩ Quỳ được Thiếu Tướng Tư Lệnh CSQG đặc cách thăng cấp Thượng Sĩ và sau đó đã được tham dự một buổi tiệc tại Dinh Độc Lập với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cùng với tất cả những nhân viên Cảnh Sát Xuất Sắc trên toàn quốc.

Khi Thượng Sĩ Quỳ từ Saigon trở về, tôi

nói với Quỳ là, với lon Thượng Sĩ, Quỳ có thể được cử giữ chức vụ Trung Đội Phó cho một Trung Đội CSDC. Thượng Sĩ Quỳ cho biết anh ta muốn tiếp tục là một tài xế cho tôi.

Thưa quý vị và các bạn, như tôi đã trình bày, sự việc đã xảy ra khi tôi đang đi phép thăm nhà tại Saigon. Tôi viết lại câu chuyện này theo lời kể của Trung Tá Trần Quang Vĩnh, Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh Đarlak (Ban Mê Thuột), của Trung Úy Đinh Văn Lại, Đại Úy Lê Sỹ Dũng, Trung Úy Vũ Duy Thủy, Thiếu Úy Y Nghi, Trung Sĩ Trần Văn Lưu và Thượng Sĩ Đinh Viết Quỳ cùng một số người khác. Nếu có gì thiếu sót, không đúng, sai sự thật, xin quý độc giả thứ lỗi cho tôi.

Đại Úy Nguyễn Ngọc Tuấn

Đại Đội Trưởng Đại Đội 206 CSDC Kiêm Phụ Tá Chỉ Huy Trưởng Đặc Trách Hành quân Bộ Chỉ Huy CSQG Tỉnh Đarlak (Ban Mê Thuột)



Chuyện vui cười

Cây đèn cây (Cây nến)

Để kiểm soát chặt chẽ người tù cải tạo, mỗi lần có thăm nuôi hay nhận được quà gia đình qua bưu điện, tất cả quà cáp, thức ăn mà gia đình đã mang đến hay gửi qua đường bưu điện đều bị bọn cai tù cộng sản lục soát và khám xét kỹ càng từng món đồ. Một hôm, có anh bạn tù được gia đình thăm nuôi, mang ra cho một số quà, trong đó có lạp xưởng hiệu Mai Quế Lộ. Khi tên vc xét thấy, nó vội vàng la lên:

-Thế “nà” anh vi phạm “lợi” qui rồi, phải “tịt” thu ngay. Tại sao trại cấm đốt đèn mà anh “nại” nhận quá nhiều cây đèn cây như vậy! Người tù cải tạo: !!!



Em lỡ đánh rơi một cuộc tình,
 Từ ngày khói lửa chôn Thần Kinh,
 Đạn reo chí chèo trong Thành Nội,
 Bom nổ ầm vang phía Ngự Bình.
 Nhà cửa điêu tàn đêm nguyệt tận,
 Máu đào tuôn chảy buổi bình minh.
 Bao người ly tán mùa xuân ấy,
 Minh cũng chia phôi bởi chiến chinh.

Lỡ Một Cuộc Tình

Một chiều nắng nhẹ buổi thu sang,
 Bỗng gặp lại nhau thật ngỡ ngàng,
 Ánh mắt sững sờ đầy mộng tưởng,
 Nụ cười ràn rụa thoáng hoang mang,
 Anh đeo sầu đắng đời dâu bể,
 Em gán nợ đa đoan kiếp phù phàng!
 Tình cánh đôi đường cầu gãy nấp,
 Chim theo đáy nước mỗi tơ vàng.

Tống Phước Kiên

